

**Σοφία Καρλατήρα**  
Σερβιτόρος Α'  
Κρουαζιερόπλοια TUI



Γεια σας! Το όνομά μου είναι Σοφία Καρλατήρα και είμαι 24 ετών.

Είχα την τύχη να φοιτήσω στο πρόγραμμα Mentoring Dual International – MENDI από την πρώτη χρονιά λειτουργίας του. Και γιατί επιλέγω τη λέξη τύχη; Διότι από την πρώτη μέρα που ξεκίνησαν τα μαθήματα μέχρι και την τελευταία που πήραμε τα πτυχία μας, καμία μέρα δεν ήταν ίδια με την προηγούμενη. Κάθε μέρα κάναμε διαφορετικά πράγματα. Κάθε μέρα μια νέα ανακάλυψη. Κάθε μέρα μια έκπληξη! Ήταν σα να ξεκινούσαμε ένα ταξίδι σαν άλλος Κολόμβος. Ήταν ένα ταξίδι που ο προορισμός του ήταν να μάθουμε όχι μόνο τα χρήσιμα για τη δουλειά, αλλά και να ανακαλύψεις εσένα τον ίδιο. Να μάθεις νέα πράγματα για σένα, για τον εαυτό σου. Οι καθηγητές ο ένας καλύτερος από τον άλλον, μας αντιμετώπιζαν σα δικά τους παιδιά. Μας συμβούλευαν και μας συμβουλεύουν ακόμα, μας έκαναν παρατηρήσεις στοχευμένες που αν και τότε μας φαίνονταν παράλογες, τις βρήκαμε μπροστά μας μετά. Και βέβαια είχαμε και τις αποβολές μας... Λογικό εννοείται ιδίως όταν ξεδιπλώναμε τα ... ταλέντα μας!

Μέσα από αυτή τη Σχολή ανακάλυψα τι πραγματικά θέλω να κάνω στη ζωή μου. Έμαθα να αποδέχομαι τον εαυτό μου και να μην αλλάξω τίποτα από το χαρακτήρα μου. Και έτσι έγινε τελικά. Μέσα από όλη αυτή την τριετή διαδικασία βρέθηκα -και όχι τυχαία- να δουλεύω στα κρουαζιερόπλοια του παγκόσμιου τουριστικού οργανισμού, της TUI. Είμαι Α' Σερβιτόρος.

Έγραψα ότι εδώ που βρέθηκα δεν βρέθηκα τυχαία. Πέρασα πολλά για να φτάσω εδώ που είμαι και κυρίως να είμαι αυτή που είμαι. Να έχω συγκεντρώσει όλα αυτά τα στοιχεία που με καθιστούν επαγγελματία στο χώρο. Κατά τα τρία χρόνια της ενδοεπιχειρησιακής εκπαίδευσης, έδειξα τον καλύτερο μου εαυτό. Ζορίστηκα, κουράστηκα αλλά ποτέ δεν ξέχασα το χαμόγελο, τη χαρά και τη φρεσκάδα. Η ενδοεπιχειρησιακή μου εκπαίδευση έγινε στην εταιρεία Robinson Club. Και είναι μια εταιρεία που ξέρει να ανταμείβει.

Πλέον, έχω γυρίσει σχεδόν όλο τον κόσμο -μου λείπουν κάποιες χώρες ακόμα- δουλεύοντας, χαμογελώντας και κλείνοντας το μάτι σε όποιον με ρωτάει για τη σχολή που τελείωσα. Γιατί δεν τελείωσα απλά μια Σχολή. Τελείωσα το MENDI και για αυτό είμαι πολύ περήφανη. Για πολλούς λόγους.

Κλείνοντας, θα ήθελα να πω ένα τεράστιο ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ για την ευκαιρία που μου δόθηκε! Ένα ευχαριστώ στους καθηγητές μου και στο Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο που συνέβαλαν για να είμαι πια μια πολίτης του κόσμου!!!